

Til Indre mission i Hjørring

Lige en lille hilsen til alle jer, som vi havde glædet os til at skulle være sammen med for at fejre jubilæet. Et jubilæum der er værd at fejre. Gennem de mange år er evangeliet blevet forkyndt til frelse, så det har skabt liv i huset, hos de mennesker der er kommet her. Men ikke alene det, så har IM også været med til at sætte sit præg på kirkelivet i byen, ligesom det også har været med til at præge det sociale liv i byen. Der er virkelig grund til at takke Gud for de mange år han har ladet Ordet blive forkyndt til frelse for mennesker i Hjørring.

Ord der på en særlig måde i situationen lige nu er så stor brug for.

Ord der skaber liv og giver frimodighed.

Ord der giver håb og glæde midt i en hård tid.

Der er grund til at sige Gud tak for de mange Ord der også giver os frimodighed til at bede. Og lige nu er det bønner vi har aller mest brug for. Lad os ikke glemme, at Gud ikke glemmer sine løfter om at han vil høre vore bønner, også i en svær tid, hvor der er så mange ting der kan være med til at tage modet fra os.

Lad os løfte vort blik på ham der kender vejen frem, og så lade os lede af ham gennem den tåge vi lige nu kan opleve.

Jeg vil slutte denne hilsen med ordene fra Sl 55 v. 23 **Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig. I al evighed lader han ikke den retfærdige vakle.**

Selv om det ikke kunne lade sig gøre, at vi skulle samles denne dag, så ser vi frem til at vi igen kan få lov til at mødes med.

Gud i vold

Annas Margrethe
og Bent Kjær